

Φίλες και φίλοι,

Βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας,

σε μια ακόμη συγκυρία ευθύνης για την παράταξη και τη χώρα.

Σε τρεις εβδομάδες τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματος μας

θα κληθούν να αποφασίσουν

όχι μόνο το πρόσωπο, που θα ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ

αλλά κάτι σπουδαιότερο: **το ύφος, το ήθος και την κατεύθυνση**

που θα έχει η επόμενη κυβέρνηση της χώρας.

Γιατί ναι, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε.

**Γιατί από το ερώτημα «με ποιον θα πάτε»,
κοπιάσαμε πολύ για να είναι προσδοκία των πολιτών
η νίκη μας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.**

**Κοπιάσαμε πολύ να ξεφύγουμε από τις μυλόπετρες
και να ενισχύσουμε τη δύναμή μας.**

**Το ΠΑΣΟΚ είναι ξανά πρωταγωνιστικός αυτόνομος πόλος
και έτοιμο για το επόμενο μεγάλο βήμα.**

**Να εκπροσωπήσει τις αγωνίες και τα όνειρα
του ελληνικού λαού
βάζοντας τέλος στην αποτυχημένη κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας.**

**Την κυβέρνηση, που τα έδωσε όλα,
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων**

**και των ολιγοπωλίων στα τρόφιμα, την ενέργεια, την υγεία
και τις τράπεζες.**

Όλων αυτών που χαϊδεύει, δυσκολεύοντας τη ζωή μας.

**Την κυβέρνηση, που σπατάλησε τη μοναδική ευκαιρία
του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανάπτυξη της χώρας.**

**Την κυβέρνηση, που γιγάντωσε τις κοινωνικές ανισότητες
και καταρράκωσε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.**

**Που απαξίωσε το κοινωνικό κράτος, το Εθνικό Σύστημα Υγείας
και τη δημόσια και δωρεάν παιδεία όλων των βαθμίδων.**

**Που βάφτισε «μεταρρυθμίσεις», τις απλές διευθετήσεις.
Και έπληξε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς.**

**Αυτό το πελατειακό, βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας
είναι ο αντίπαλός μας.**

Γι' αυτό έχουμε χρέος να ανατρέψουμε αυτή την παρακμή.

**Να ενισχύσουμε τη διάκριση των εξουσιών
αλλάζοντας τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης
στη συνταγματική αναθεώρηση.**

**Ενισχύοντας θεσμικά την αυτοδιοίκηση
και τις ανεξάρτητες αρχές.**

**Πυξίδα μας, η αξιοκρατία και η διαφάνεια
για να σταματήσει η κατασπατάληση των δημόσιων πόρων
και οι χιλιάδες απευθείας αναθέσεις
σε ημέτερους και κολλητούς.**

Μόνο το ΠΑΣΟΚ

**μπορεί να ανοίξει την πόρτα εξόδου του Μεγάλου Μαξίμου
για τον κ. Μητσοτάκη και την παρέα του.**

Και το γνωρίζει καλά και ο ίδιος.

**Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διαχείριση της αγανάκτησης
αλλά κερδίζει σταθερά την εμπιστοσύνη των πολιτών
με τις θέσεις και τις αξίες του.**

.....

**Την Τετάρτη παρουσίασα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
το προοδευτικό στρατηγικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ
με 8 εθνικούς στόχους.**

Απαντώντας στα προβλήματα και αγκαλιάζοντας τις αγωνίες

των μη προνομιούχων της εποχής μας,
που ζουν αποκλεισμένοι σε συνθήκες φτώχειας
και συμβιβασμένοι με ένα παρόν μηδενικών ευκαιριών.

Ακούγοντας τη μεσαία τάξη, που βλέπει συνεχώς το εισόδημά της
να μειώνεται.

Τη νέα γενιά της πατρίδας μας
που δεν μπορεί να ανοίξει με αξιοπρέπεια τα φτερά της.

Την ελληνική περιφέρεια που ερημώνει,
τον πρωτογενή τομέα που εγκαταλείπεται,
τον κόσμο της εργασίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,
που προσδοκά μια καλύτερη ζωή.

Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του.

Οι πολίτες ζητούν πειστικές λύσεις Εδώ και Τώρα.

Έρθε η ώρα, να αλλάξει σελίδα η χώρα

και να αποκτήσουν οι πολίτες ξανά προοπτική και ελπίδα.

Να είστε βέβαιοι ότι το ΠΑΣΟΚ,

ως η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση του τόπου,

θα αγωνιστεί για μια νέα δημιουργική πορεία,

με πιο στέρεη και βιώσιμη Ευημερία για τον ελληνικό λαό

και τις νεότερες γενιές.

Φίλες και φίλοι,

Πριν δυόμισι χρόνια η βάση της παράταξης
μού έκανε τη μεγάλη τιμή να με εκλέξει επικεφαλής
του ιστορικού Κινήματός μας.

Αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο σε αυτή την περίοδο,
θα έλεγα ότι «το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε».

Επέστρεψε με το ιστορικό του σύμβολο,
και με τη νέα του δυναμική
μπήκε πρωταγωνιστικά στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων

Η περίοδος που μάς αντιμετώπιζαν οι πάντες
ως συμπλήρωμα του πολιτικού τοπίου, έχει περάσει.
Και τα καλύτερα είναι πλέον μπροστά μας.

Το διάστημα που είμαι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

κάναμε πολλά βήματα μπροστά.

Ανεβάσαμε τα ποσοστά μας.

Γίναμε δεύτερο κόμμα στην περιφέρεια.

Στον εκλογικό χάρτη,

φάνηκε στο Λασιίθι και το Ηράκλειο της Κρήτης,

ξανά το χρώμα του ΠΑΣΟΚ.

Αυξήσαμε τον αριθμό των βουλευτών

και των ευρωβουλευτών μας.

Ενισχύσαμε τις δυνάμεις μας στην Αυτοδιοίκηση,

σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.

Ενίσχύσαμε την επιρροή μας στην Ευρώπη

με θέση αντιπροέδρου στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Στο πρόγραμμα μας με ανοικτή διαβούλευση
και όχι πίσω από κλειστές πόρτες
κάναμε μία σοβαρή και μεθοδική δουλειά.

Για την στέγαση. Για την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Για τη δημόσια υγεία. Για τη δημόσια Παιδεία.

Για το δημογραφικό. Το ιδιωτικό χρέος.

Την πολιτική προστασία. Την πράσινη μετάβαση.

Αναδείξαμε νέα στελέχη σε όλη την Ελλάδα.

Καταρτίσαμε ανοικτά ψηφοδέλτια

στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές χωρίς κανέναν αποκλεισμό.

Κάναμε ένα ενωτικό συνέδριο
εκλέγοντας όργανα με πλουραλισμό.

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ άνοιξαν ξανά σε όλη την περιφέρεια.

**Δημοσκοπικά είμαστε πλέον δεύτερο κόμμα
με μεγάλη διαφορά από το τρίτο και με αυξημένα ποσοστά!**

**Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει με τη δύναμη και τη δουλειά
χιλιάδων στελεχών σε όλη την Ελλάδα,
την οποία κανείς δεν δικαιούται να υποστιμά.**

Μπορεί να μην πετύχαμε όλα όσα θέλαμε, αλλά πετύχαμε πολλά.
Και πρώτος εγώ θα ήθελα να πάμε καλύτερα.

Είμαι ο τελευταίος, που θα ισχυριστώ, ότι δεν έκανα και λάθη.

Έκανα.

Και ξέρω καλά ότι αν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη μας
θα πρέπει να αλλάξω κάποια πράγματα στη λειτουργία μας,
πολιτικά και επικοινωνιακά.

Δεσμεύομαι γι αυτό.

Όταν λέω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας,

το εννοώ σε όλα τα επίπεδα.

Και στη δική μας λειτουργία.

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ένα χρόνο

είχαμε 5 εκλογικές αναμετρήσεις

και όλες μας οι αποφάσεις και λειτουργίες γίνονταν

υπό ασφυκτική πίεση.

Σε αυτή τη νέα περίοδο,
χωρίς να έχουμε τις αλληπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις
της τελευταίας διετίας,
μπορούμε να εστιάσουμε
στην ενίσχυση της οργάνωσης του κόμματός μας,
ώστε να είμαστε απολύτως έτοιμοι για τη μεγάλη αντιπαράθεση
με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Πως θα γίνει αυτό;

Αρχικά, με **αναβάθμιση**
του ρόλου των Νομαρχιακών και Τοπικών μας Οργανώσεων,
που μαζί με τους βουλευτές
και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής όπου υπάρχουν,
θα αναλαμβάνουν να σηκώνουν το βάρος της αντιπολίτευσης

σε τοπικό επίπεδο.

Και αν δεν υπάρχει βουλευτής σε κάποιο νομό,
θα τροφοδοτούν την Κοινοβουλευτική μας ομάδα με ερωτήσεις
και παρεμβάσεις.

Όμως, αντιπολίτευση σημαίνει και προτάσεις.

Έτσι,

θα αναλαμβάνουν να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο προτάσεων
για τον νομό τους
που ασφαλώς θα βρίσκεται σε συνάρτηση
και με τις κεντρικές προγραμματικές θέσεις του κόμματος.

Στόχος, στις επόμενες εθνικές εκλογές,
**το ΠΑΣΟΚ να έχει πρόγραμμα και θέσεις
για κάθε νομό της χώρας χωριστά.**

**Δεύτερον, με ενίσχυση της λειτουργίας και του ρόλου
των Τομέων του κόμματος.**

Οι Τομείς θα συνεδριάζουν τακτικά και θα παράγουν πολιτική
που θα αποτελεί και την αιχμή του δόρατος
της αντιπολιτευτικής μας δράσης,
τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και στη Βουλή.

Τέλος με τις ισορροπίες, όποιος δεν δουλεύει, αλλάζει.

Στόχος, οι Τομεάρχες και οι Τομείς να αποτελούν την καθημερινή «σκιά» των υπουργών της κυβέρνησης δημιουργώντας ένα ισχυρό αντιπολιτευτικό αντίβαρο στη χώρα.

Τρίτον, με τη **δημιουργία ενός πιο ολιγομελούς και ευέλικτου Πολιτικού Συμβουλίου**

που θα συνεδριάζει σε τακτική βάση,

θα καθορίζει τη στρατηγική σε ζητήματα πολιτικής,

θα συνθέτει απόψεις, αλλά και θα δεσμεύει όλες και όλους

για την πολιτική μας κατεύθυνση.

Και με ενίσχυση του Τομέα Οργανωτικού

αλλά και πιο επιθετική Επικοινωνία ώστε τα μηνύματά μας να διαχέονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο και να υπερβαίνουμε αυτό το ιδιότυπο εμπάργκο κάποιων μέσων ενημέρωσης.

Φίλες και φίλοι,

**Εμείς λοιπόν που ξαναβάλαμε το τρένο στις ράγες του,
εμείς που κάναμε τα πρώτα βήματα,
εμείς μπορούμε σήμερα να κάνουμε και το μεγάλο άλμα.**

**Άλμα όχι στο άγνωστο ρισκάροντας ό,τι πετύχαμε με κόπο
αλλά άλμα με τις αξίες μας , τις αρχές μας,
το ήθος και την υπευθυνότητά μας.**

Χτίζοντας και όχι γκρεμίζοντας.

Το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον ο βασικός αντιπολιτευτικός πόλος

και στις επόμενες εκλογές θα κερδίσουμε.

Αυτός είναι ο στόχος μας.

Και θα τον πετύχουμε με σταθερά βήματα

και όχι με εύκολες υποσχέσεις!

Λένε διάφοροι – για να απαξιώσουν τα όσα πετύχαμε –
ότι η συγκυρία ήταν εύκολη για το ΠΑΣΟΚ.

Όποιος το λέει

ή δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα

ή τη διαστρεβλώνει συνειδητά

για να υπηρετήσει τους σκοπούς του

μη δείχνοντας τον στοιχειώδη σεβασμό

στον αγώνα του απλού κόσμου της παράταξης.

Του κόσμου που δεν περίμενε στη γωνία,

αλλά ίδρωσε τη φανέλα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ ψηλά.

Από το 8% του 2019 πήγαμε στο 13%,
λειτουργώντας το μεγαλύτερο διάστημα
σε συνθήκες ασφυκτικής πολιτικής πίεσης.

Λειτουργώντας εν μέσω ενός ισχυρού διπόλου,
με ένα κόμμα του 40% που ήλεγχε τα πάντα
και ένα κόμμα του 32% τότε,
που και τα δύο προσπαθούσαν να μας συμπίεσουν
και να μας εξαφανίσουν.

Κάναμε εκλογές το 2023
και αντί να μας ρωτάνε για την πρότασή μας,
μας ρωτούσαν με ποιον θα πάμε.

Για να μας λεηλατήσουν από τη μία ή από την άλλη μεριά.

Είναι η πρώτη φορά, που αντιστρέψαμε τη λογική που θέλει εκείνον που είναι στη μέση των δύο πόλων να συμπιέζεται.

Εμείς καταφέραμε να αυξήσουμε την επιρροή μας.

Χωρίς κανένα μεγάλο μέσο ενημέρωσης υπέρ μας.

Χωρίς έμμισθα τρολ υπόγειας τοξικότητας που είχαν δημιουργήσει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.

Με οικονομικά προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε.

Με συνεχή πόλεμο από όλο το κυβερνητικό σύστημα που σε εμάς είδε και πάλι τον ιστορικό του αντίπαλο.

Και επειδή κάποιои υποστηρίζουν ότι δεν ανεβαίνουμε γρήγορα,

ιδιοτελώς τους διαφεύγει ότι υπήρχαν ισχυρά στερεότυπα,
που είχαν μείνει κατάλοιπα
από την εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης.

Στερεότυπα που δημιουργήθηκαν άλλοτε δίκαια και άλλοτε
άδικα.

Στερεότυπα, που δώσαμε αγώνα να ανατρέψουμε
με πολιτικό ήθος, σοβαρότητα και συνέπεια.

Οικοδομώντας μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό
και δείχνοντας ότι εμείς μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος.

Δεν παραμένουμε αμετανόητοι

όπως το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη.

Και ας μη γελιέται κανείς, φίλοι και φίλοι.

Δεν έπεσε μόνη της η Νέα Δημοκρατία.

Εμείς συμβάλαμε σε αυτό

αναδεικνύοντας τα αδιέξοδα της πελατειακής της πολιτικής

και δίνοντας λύσεις,

αλλά και αποκαλύπτοντας τα μεγάλα της σκάνδαλά,

μέσα από συγκρούσεις με τον πιο σκληρό μηχανισμό εξουσίας

της.

Εμείς στείλαμε δυο πρωτοκλασάτους υπουργούς στο σπίτι τους

μετά την πρόταση δυσπιστίας.

Πότε ξαναπήρε τέτοια πρωτοβουλία το 3^ο κοινοβουλευτικό

κόμμα με τέτοια αποτελέσματα

στην πρόσφατη πολιτική ιστορία;

Εμείς οδηγήσαμε σε παραίτηση
τους πρωταγωνιστές του παρακράτους,
όταν αποκάλυψα το σκάνδαλο του predator
και των παρακολουθήσεων,
όταν όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί στόχοι δεν είπαν λέξη.

Δεν έπεσε μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το '23 κατέρρευσε από την επιλογή
αρχικά της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και μετά τη δική μου
να μη γίνουμε δεκανίκι του.

Όταν λοιπόν έχασε την προοπτική εξουσίας, διαλύθηκε
γιατί δεν κατάφερε από ευκαιριακό σχήμα της οικονομικής
κρίσης να γίνει κανονική παράταξη.

Γιατί οι παρατάξεις δεν γίνονται ούτε με διχαστικό λόγο
ούτε με τοξικότητα.

Το μήνυμα είναι καθαρό:

η δημοκρατική παράταξη μπορεί να γίνει κυβέρνηση
με τις αρχές και τις αξίες ενός ΠΑΣΟΚ,
που έμαθε από τα λάθη του.

Η ΣΥΡΙΖΟποίηση στη λειτουργία,
στη συμπεριφορά των στελεχών,
στην πολιτική στρατηγική
θα είναι καταστροφική για την πορεία μας
και εν τέλει δώρο στη Νέα Δημοκρατία.

Δεν έγιναν λοιπόν μόνες τους οι συνθήκες καλύτερες.

Εμείς τις κάναμε ευκολότερες. Εμείς!

Με αγώνα, σκληρή δουλειά,
μάχες απέναντι σε συμφέροντα και κατεστημένα
που ήθελαν ένα μικρό ελεγχόμενο ΠΑΣΟΚ.

Κι αν κάτι με στεναχωρεί, όχι μόνο πολιτικά αλλά και ανθρώπινα,
είναι η επιμονή και η ευκολία κάποιων
να απαξιώνουν τα όσα πετύχαμε.

Χωρίς επιχειρήματα.

Επειδή έχουν απλώς τις δικές τους φιλοδοξίες.

«Φύγε εσύ, να έρθω εγώ. Γιατί; Γιατί έτσι, εγώ θα τα κάνω
καλύτερα».

Στις 7 έκλεισαν οι κάλπες των Ευρωεκλογών
και στις 7:10 είχαν θέσει θέμα ηγεσίας.

Ο κόσμος θα κρίνει
αν αυτοί που έθεσαν θέμα ηγεσίας στις 7:10
αγωνιούσαν για την καλή πορεία της παράταξης λίγα λεπτά πριν.

Δεν άφησαν ούτε μερικά λεπτά τον προβολέα
στη βαθιά ηττημένη Νέα Δημοκρατία
που έχασε 13% σε έναν χρόνο.

Έφτασαν στο σημείο να πουν ότι «χάσαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ».
Μα αν χάσαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι αυτός που διαλύεται;

Πώς είναι δυνατόν να έχεις χάσει από τον ΣΥΡΙΖΑ,

όταν η μεταξύ μας διαφορά από τις 24 μονάδες έπεσε στις 2;

Που και αυτές ακόμα δεν θα υπήρχαν,

αν ο άλλοτε υποψήφιος αρχηγός

που δήλωνε «για πάντα ΠΑΣΟΚ»,

δεν έκανε κόμμα για να τραυματίσει το ΠΑΣΟΚ!

Το ηθικό σκέλος αυτής της συμπεριφοράς

θα το κρίνει η βάση μας.

Για μένα πιο σημαντικό είναι το πολιτικό σκέλος.

Ότι διάφοροι διαφημίζουν ότι

θα κερδίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη χωρίς να μας λένε

το πώς θα το πετύχουν.

Κι άλλοι υποσχέθηκαν λαγούς με πετραχήλια

και είδαμε τα χαΐρια τους...

Αν κάτι μας έδειξε η εμπειρία άλλων κομμάτων είναι ότι

η προοπτική δεν βρίσκεται στους “μεσσίες”

και στα περιτυλίγματα,

αλλά στη συνέπεια, τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία,

τη μεθοδικότητα.

**Δεν γίνεται να κατηγορείς τους άλλους για ασυνέπεια
και να είσαι ο ίδιος ασυνεπής.**

Να καταγγέλεις τον κυνισμό και να λειτουργείς ο ίδιος κυνικά.

Τα κόμματα

**που επενδύουν στο κύμα της συγκυρίας
και του εφήμερου τακτικισμού,
συνήθως ξεφουσκώνουν μαζί του...**

Δεν είναι αυτά για το ΠΑΣΟΚ

και δεν πρέπει να γίνει έτσι το ΠΑΣΟΚ!

Αυτό πίστευα πάντα

και αυτός είναι ο δικός μου δρόμος στην πολιτική:

Σταθερά βήματα και όχι τις εύκολες υποσχέσεις στον αέρα.

Έτσι προχώρησα και ο ίδιος στην πολιτική μου πορεία

και ως Γραμματέας και ως Πρόεδρος του Κινήματος.

Χωρίς ποτέ να μου χαριστεί τίποτα.

Χωρίς ποτέ κανείς να με πάρει από το χεράκι ή να με
κηδεμονεύει.

**Γιατί μάλλον κάποιοι δεν ψάχνουν «πρωθυπουργισμό»
όπως σκίζουν τα ιμάτια τους
αλλά «διαχειρίσιμο».**

**Διαχειρίσιμος δεν ήμουν και δεν θα γίνω
γιατί λογοδοτώ πάντα στον ελληνικό λαό
και στα μέλη της παράταξης.**

**Γιατί πάντα είχα στήριγμα τους απλούς πολίτες
που γνώρισα σε όλη μου τη διαδρομή,
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.**

**Μέλη και στελέχη από όλους τους κοινωνικούς χώρους,
που έμαθαν να δίνουν και όχι να ζητάνε.
Να αγωνίζονται και να εκτιμούν τους αγωνιστές.**

**Σε αυτή την πλατιά συμμαχία
του προοδευτικού δημοκρατικού κόσμου
απευθύνομαι ξανά.**

**Αυτή είναι, που θα κρίνει το μελλον του ΠΑΣΟΚ,
αλλά και της πατρίδας
στις 6 και 13 Οκτωβρίου.**

**Ελεύθερη από δεσμεύσεις,
ανεξάρτητη από συμφέροντα,
περήφανη για την ιστορική διαδρομή του κόμματός μας.**

**Αυτή θα κάνει και πάλι το ΠΑΣΟΚ δυνατό και περήφανο.
Με ένα σύγχρονο πρόγραμμα
που θα απαντά στις ανάγκες κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.**

**Σας καλώ, λοιπόν, να ανανεώσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης
που υπογράψαμε μαζί τον Δεκέμβριο του 2021.**

Σε δυόμισι χρόνια πετύχαμε πολλά

βάζοντας το ΠΑΣΟΚ σε μια νέα δυναμική πορεία.

**Τα επόμενα χρόνια μπορούμε να πετύχουμε ακόμη
περισσότερα για να υπηρετήσουμε ως δύναμη αλλαγής και
ελπίδας**

τον λαό και την πατρίδα.

Μαζί πετύχαμε πολλά

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα

Με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή!

Ακόμη πιο δυνατά!

Ακόμη πιο ψηλά!

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

