

ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Από τον
ΦΑΗΛΟ Μ.
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ*



ΑΔΕΡΦΙΑ, παράκληση τα παιδιά της «**Τσίπρας και Κολ्लीτοί Α.Ε.**» να πιάσουν μολύβι και χαρτί, διότι τη Δευτέρα θα έχει **διαγώνισμα**. Για να τους βοηθήσω δε, η ύλη είναι γνωστή. Είναι αυτά που λέω και γράφω αυτές τις ημέρες και αφρίζουν από φόβο και ανησυχία. Κάτι ξέρουν, για να ανησυχούν για την **καταστολή** της ανομίας και της βίας χωρίς διακρίσεις πολιτικού χρώματος...

Λοιπόν, οι ψηφοφόροι της Χ.Α. στις προηγούμενες εκλογές και όσοι σε δημοσκοπήσεις δηλώνουν ότι θα την ψήφιζαν τώρα δεν είναι **εξωγήνιοι**. Το 0,4%, ήτοι η ηγεσία και ο σκληρός πυρήνας, είναι φανατικοί **εθνικοσοσιαλιστές**, θέλουν δικτατορία, είναι φυλετιστές, τους αρέσει ο Αδόλφος, αντλούν ιδέες, ήρωες, σύμβολα και πρακτικές από τον εχθρό του λαού μας, τον γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό που θάφτηκε στα ερείπια το 1945, αφού **αιματοκύλισε** τον μισό πλανήτη. Τα 'χω γράψει εκατό φορές. Όλοι οι υπόλοιποι, όμως, ψήφιζαν πριν Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ/Βίλα Αμαλία. Αλλά ο κορμός τους προέρχεται από τη Ν.Δ. Δεν μετείχαν στην **πεζοδρομακή** δράση της Χ.Α., δεν φορούν στολές, δεν επικροτούν μαχαίρια, ρόπαλα, δεν θέλουν αίμα. Είναι θυμωμένοι, απογοητευμένοι, οργισμένοι με το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι ναζί ούτε **ρατσιστές**. Τιμώρησαν με την ψήφο τους και τον ίδιο τον εαυτό τους. Τώρα το ξέρουν.

ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ κάγκελα από την ανέχεια, την ατιμωρησία των υπευθύνων της λεηλασίας της χώρας, των κουκουλοφόρων **αντιεξουσιαστών**, των φονιάδων της **Marfin** και από τα δικά μας λάθη. Είναι εξοργισμένοι από την κατάσταση που δημιουργήθηκε στο κέντρο, στις λαϊκές γειτονιές και στην ύπαιθρο από την πλημμύρα της λαθρομετανάστευσης και από το ότι η Αριστερά τούς έβριζε κι από πάνω σαν ρατσιστές και χρυσαυγίτες, όταν διαμαρτύρονταν. Αυτούς τους ανθρώπους, δικούς μας ανθρώπους, θυμωμένους και παραπλανημένους, οφείλουμε να τους κερδίσουμε με πράξεις, γιατί δεν αγοράζουν **πια χάντρες** και καθρεφτάκια.



Ο υφ. Δημόσιας Τάξης Ν. Δένδιας στη συνέντευξη Τύπου για τις συλλήψεις των μελών της Χ.Α.

«**Σύντροφοι**»,
αυτά που
ξέρατε να
τα ξεχάσετε

Ο ΣΥΡΙΖΑ/Βίλα Αμαλία και οι παρατρεχάμενοι αριστεριστές, όπως και τα χολερικά δημοσιογραφούντα **σκλαβάκια** τους, ανησυχούν και έχουν ολική απώλεια ψυχραιμίας. Οχι μόνον διότι η κυβέρνηση έχει την καταιγιστική πρωτοβουλία των κινήσεων που οδήγησε σε ακόμη πιο σημαντικές **πρωτοβουλίες** τις Δικαιοσύνης αλλά και για άλλους, πιο σημαντικούς λόγους:

Πρώτον, χάνουν το alter ego τους, τη Χ.Α., της οποίας ήταν δεινοί στρατολόγοι με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους. Ήταν πολύ βολική γι' αυτούς η **αλληλοτροφοδότηση** σε ένταση και «επιχειρήματα».

Δεύτερον, τρέμουν τη συνέχεια μιας καταστολής της βίας με πολιτική **«αχρωματοψία»**, χωρίς τις κατάπτυστες «ποιοτικές» διακρίσεις σε κακή ακροδεξιά βία και «καλή» προοδευτική, «δικαίωμα λαϊκών αγωνιστών» και τους πάνει σύγκρουση στην ιδέα του καταλογισμού πολιτικών ευθυνών στους θύλακες που **ακκίζονται** με την «καλή» βία και τους φορείς της. Την τρέμουν, διότι θα αγγίξει μεταωπικές και παραφυάδες τους, τις οποίες, όπως η Αλέκα Παπαρήγα τούς είχε καταγγείλει το 2008, χαϊδεύουν.

Τρίτον, γνωρίζουν ότι η συντριβή και της ανομίας με αριστερό ή αντιεξουσιαστικό πρόσημο, συνδυασμένη με χειροπιαστά αποτελέσματα στην οικονομία, θα κάνει τη διαφορά υπέρ της Ν.Δ. χαοτικής. Ετσι η παντελής **κατάρρευση** κάθε προοπτικής για εξουσία θα πυροδοτήσει τη **διάλυση** της ετερόκλητης συμμαχίας, που είναι σαν μεταλλαγμένο ανάποδο καρπούζι: κόκκινο απέξω και πράσινο **κρατικοδίαιτο** από μέσα.

Η Κουμουνδούρου προσπαθεί επίσης μέσα από τα τραγικά γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας και το δικαστικό τσουνάμι που ακολούθησε να **ποινηκοποιήσει** κάθε εθνική, πατριωτική ιδέα και σύμβολο,

να τα ταυτίσει ύπουλα με τη Χ.Α. και τον φασισμό, να επιβάλει αυτήν την κατάπτυστη και ολοκληρωτική ατζέντα στον δημόσιο λόγο αλλά και στην ίδια τη Ν.Δ. **Ο στόχος**; Να μην επανέλθουν στη μεγάλη δημοκρατική και πατριωτική παράταξη οι ψηφοφόροι της Χ.Α. και να διαρραγεί και ο σκληρός πυρήνας της ίδιας της Ν.Δ., αν επανερχόταν δριμύτερη η νοοτροπία της ενοχικής και **αποϊδεολογικοποιημένης** Δεξιάς.

ΑΠΟ ΔΩ και πέρα, πρέπει να πάμε σαν τρένο. **Αταλάντευτοι** στις γραμμές της αδιάκριτης εφαρμογής του νόμου. Να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο πλαίσιο του νομικού μας πολιτισμού και των συνταγματικών επιταγών την καταστολή της λαθρομετανάστευσης. Να τη **συντρίψουμε**, να συντρίψουμε τους δουλεμπόρους, συνεταιίρους του μεγάλου δουλεμπόρου που λέγεται **Τουρκία**, και να ξεχωρίσουμε τους αληθινά κατατρεγμένους που δικαιούνται άσυλο στη χώρα μας, να διαφυλάξουμε την εθνική και κοινωνική συνοχή. Οφείλουμε και θα συντρίψουμε την εγκληματικότητα κάθε είδους, χρώματος και αιτιολογίας.

Δεν απορείτε γιατί ο Νίκος Δένδιας δέχεται την μίση και των δύο άκρων; Μα γιατί κάνει σωστά τη δουλειά που του ανέθεσε ο πρωθυπουργός, γιατί τους πονάει. Ο «Ξένος Δίας» δεν ήταν για τα μάτια και τις κάμερες. Συνεχίζεται **απλόητος**. Τα κέντρα κράτησης είναι πραγματικότητα. Τέθηκε θέμα αναθεώρησης του Δουβλίνου. Τα σύνορα φυλάσσονται. Σπάνε οι καταλήψεις, συλλαμβάνονται τρομοκράτες. Και έρχονται πολλά και ωραία...

Όπως δεν δίνουμε εξετάσεις στην άκρο Δεξιά, έτσι δεν δίνουμε ούτε στους τυχοδιώκτες, στους παρενδυτικούς φασίστες, που καμώνονται τις παρθένες της «προόδου». Στον λαό δίνουμε εξετάσεις και, αν οι πράξεις μας τον πείσουν, θα τον κερδίσουμε.

Αυτά που ξέρατε να τα **ξεχάσετε**, «σύντροφοι»...